



## 15. maj



Jaruplund Højskole



Uldgade i Tønder



Det gamle Apotek

Afgang med bus fra Ringsted Station kl. 8.00. Efter påstigning i Sorø kl. 8.20 kører vi til Tønder. Der er et kort ophold undervejs, hvor vi drikker formiddagskaffe/te. I Tønder besøger vi kirken, torvet, Uldgade og det gamle apotek. Vi spiser frokost på Schackenborg Slotskro, og der er afsat tid til et besøg i kirken med de mange flotte kalkmalerier og en lille gåtur i byen, inden vi kører videre til Noldemuseet for at se malerier og gå tur i den smukt anlagte have.

Derfra kører vi til Jaruplund Højskole, hvor en 3-retters menu bliver serveret kl. 19.00.

## 16. maj

Afgang fra Jaruplund kl. 8.30. Vi kører mod syd-vest ud i marsken gennem Sønke-Nissen Koog. I får fortalt historien om Sønke Nissen og hans betydning for området og begrundelsen for, at gårde- ne alle har grønne tage.

Derfra videre til Husum, hvor der er afsat tid til en bytur, hvor man bl.a. kan se Mariekirken, tegnet af C.F. Hansen, aflægge besøg i nogle af byens forretninger eller nyde formiddagskaffen i en af café-erne ved havnen, som er en tidevandshavn.

Inden frokost skal vi også aflægge besøg på Nordsømuseet (Nissenhaus), som har en udstilling af billeder af nordfrisiske malere samt en udstilling, der viser hvorledes havet har haft indfly- delse på livet i marsken.

Vi skal spise frokost på Roter Haubarg, som er en



Møgeltønder Kirke



Nolde-museet



Fra Sønke-Nissen Kog



Tidevandshavnen i Husum



Nissenhaus

## 16. maj

historisk bondegård fra det 17. årh., der i dag fun- gerer som restaurant og desuden har et lille mu- seum.

Fra Roter Haubarg er der ikke langt ned til Frede- riksstad, som er turens næste mål.

Her drikker vi eftermiddagskaffe, hvorefter vi skal på en lille tur rundt i den smukke og idylliske by, som også kaldes "Lille Amsterdam". Det forstår man godt, når man ser de maleriske huse med deres takkede gavle vendt mod gaden, og de mange kanaler, der gennemstrømmer byen.

Sidst på eftermiddagen kører vi mod nordøst tilba- ge til Jaruplund.



Roter Haubarg



Frederiksstad



Kanal i Frederiksstad

## 17. maj



Flensborg gamle kirkegård



Istedløven

Kl. 9.00 forlader vi Jaruplund og kører til Flens- borg, hvor vi skal besøge den gamle kirkegård med krigergrave fra de slesvigske krige, og hvor ca. 2.400 danske soldater ligger begravet. Vi skal naturligvis også se Istedløven, som nu igen er anbragt på sin oprindelige plads.

Derefter er der afsat tid til besøg i en grænseki- osk, inden vi kører til Løjt Kirkeby for at spise frokost på den smukke og romantiske Knapp Kro.

Sidste stop er Trapholt, Danmarks eneste muse- um, hvor man både kan se billedkunst, kunst- håndværk, design og møbeldesign.

Forventet hjemkomst til Ringsted ca. kl.19.00.



Knapp Kro



Trapholt Kunstmuseum



Udstilling på Trapholt